

Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε το Μάρτη του 2009 στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων παρέμβασης και αντι-πληροφόρησης σχετικά με την υπόθεση της Κωνσταντίνας και τον αγώνα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε με αφορμή την επίθεση εναντίον της. Κυκλοφόρησε σε πάνω από 20.000 αντίτυπα και μοιράστηκε σε πορείες, σε καταλήψεις των σταθμών του ΗΣΑΠ, κατά τη διάρκεια μαζικών αφισκοκολλήσεων, σε παρεμβάσεις με μικροφωνική σε κεντρικά σημεία της πόλης όπως και σε γειτονιές, αλλά και σε στέκια και καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα.

η Κωνσταντίνα δεν είναι μόνη!

ο αγώνας της Κωνσταντίνας δεν είναι θέμα για τις ειδήσεις,
ούτε το πλυντήριο για τις συνειδήσεις των γραφειοκρατών

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα, μετανάστρια από τη Βουλγαρία, εργαζόμενη στην Ελλάδα ως καθαρίστρια από την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και γραμματέας της Πανατικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ) αγωνίστηκε για τα πλέον αυτονόητα: Αυτή και οι συναδέλφισσές της να πληρώνονται για τις ώρες που δουλεύουν, να μην τους κλέβουν τα ένσημα, να πληρώνονται τα δώρα και τα επιδόματα που τους αναλογούν, να εργάζονται τις ώρες και στον τόπο που προβλέπει η σύμβασή τους.

Αυτός της ο αγώνας όμως ήταν αρκετός για να δεχτεί στις 23 Δεκέμβρη 2008 **δολοφονική επίθεση με βιτριόλι από μπράβους** την ώρα που γυρνούσε σπίτι της από τη δουλειά της και να νοσηλεύεται από τότε στον Ευαγγελισμό, με ανεπανόρθωτα εγκαύματα στο πρόσωπο και σε εσωτερικά όργανα, δίνοντας ακόμα μια σκληρή μάχη, αυτή τη φορά για τη ζωή της.

Αυτός της ο αγώνας ήταν που την έφερε –εν αγνοία της– αντιμέτωπη κυριολεκτικά με το “βαθύ κράτος”: Με “υγιείς επιχειρηματίες”, με τους κρατικούς μηχανισμούς, με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Η δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα Κούνεβα κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δεκέμβρη και οι αντιδράσεις που την ακολούθησαν τους τελευταίους δυόμισι μήνες, εξαιτίας της μάχης της ίδιας της Κωνσταντίνας, των συναδελφισσών της στην ΠΕΚΟΠ και του κινήματος αλληλεγγύης, διέλυσαν το πέπλο σιωπής και ανέδειξαν όλη τη βαρβαρότητα των επισφαλών εργασιακών σχέσεων στις εργολαβίες του δημοσίου.

Ήρθαν βίαια στο προσκήνιο τα αφεντικά στον κλάδο του καθαρισμού. Αυτοί οι αδίστακτοι επιχειρηματίες, που κρυμμένοι πίσω από τους κόσμιους τίτλους των εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε κτήρια και των εταιρειών προστασίας περιβάλλοντος εκμεταλλεύονται την εργασία χιλιάδων μεταναστριών, κατά κύριο λόγο. Εργολάβοι παντός καιρού και στελέχη πολυεθνικών που κινούνται με χαρακτηριστική άνεση μεταξύ εταιρειών συμβούλων και μελετών, εταιρειών security, εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, call centers, εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό εκείνο προϊόν του ελληνικού καπιταλισμού, που συνωστίζεται στους διαδρόμους υπουργείων και βουλευ-



τικών γραφείων για να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για τις κερδοφόρες δουλειές του δημοσίου με μέλλον και να πετυχαίνει τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελός του. Με το αζημίωτο βέβαιο για τους πολιτικούς και τα μεγαλοστελέχη του δημοσίου. Οι πολιτικοί αυξάνουν την εκλογική τους πελατεία και βρίσκουν χρήματα και πρόθυμους για τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Όσο για τα μεγαλοστελέχη, αυτά ικανοποιούνται με το παραπάνω με την είσπραξη της μίζας τους για την ανάθεση της εργολαβίας. Μίζα που και αυτή, όπως και τα “μαύρα” κέρδη των εργολάβων προέρχεται από τη μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση των αμοιβών των εργαζομένων τους. Με κάθε δυνατό τρόπο, νομότυπο ή παράνομο. Η συνενοχή στην καταπάτηση των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων ξεκινά με τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για τις εργολαβίες του δημοσίου, περνάει μέσα από τις καλοπληρωμένες επιτροπές των δημοσίων οργανισμών που αποφασίζουν για τις αναθέσεις (σε αυτές συμμετέχουν και οι συνδικαλιστές) και φτάνει μέχρι τους ανύπαρκτους μηχανισμούς που ελέγχουν υποτίθεται αν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων στο κομμάτι της απασχόλησης και των αμοιβών των εργαζομένων.

Στην περίπτωση της ΟΙΚΟΜΕΤ και της σύμβασής της για τον καθαρισμό του ΗΣΑΠ προβλέπεται εξάωρη εργασία των καθαριστριών, ασφάλιση με βαρέα ένσημα και εργολαβικό κέρδος 102,69€ ετησίως! Επειδή το αφεντικό της ΟΙΚΟΜΕΤ, ο Οικονομάκης, δεν έχει τάμα στον ΗΣΑΠ, τα κέρδη του βγαίνουν από τη μείωση της εξάωρης εργασίας των καθαριστριών κατά μισή ώρα, με υποχρεωτικό μισάωρο διάλειμμα. Αυτό του επιτρέπει να μειώνει τους μισθούς και κυρίως να κολλάει τα κατά πολύ φτηνότερα μεικτά ένσημα, αντί για τα βαρέα. Απασχολεί επίσης μικρότερο αριθμό εργαζομένων από αυτούς που προβλέπει η σύμβαση και πολλούς ανασφάλιστους στις βραδινές βάρδιες, πετσοκόβει τα δώρα και τα επιδόματα και δεν πληρώνει υπερωρίες.

Γεγονότα γνωστά στη διοίκηση και τους συνδικαλιστές του ΗΣΑΠ, που όμως στα πλαίσια της συνενοχής τους δεν κάνουν τίποτα για να καταγγείλουν τη σύμβαση με την ΟΙΚΟΜΕΤ, ή έστω να απαιτήσουν να τηρούνται οι όροι της. Κόπιασαν πολύ άλλωστε για να δώσουν τη δουλειά στην ΟΙΚΟΜΕΤ, παρασκευαστικά και μετά από 2 συνεχείς απορρίψεις της εργολαβίας από το ΣτΕ. Δεν μένουν όμως εκεί. Μετά τη δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα, συνδικαλιστές και διοίκηση προσπάθησαν να τη συκοφαντήσουν διαδίδοντας ότι πρόκειται για προσωπική της διαφορά, ενώ για τις παρεμβάσεις του κινήματος αλληλεγγύης στους σταθμούς του ΗΣΑΠ διέδιδαν ότι έβαζαν εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Η περίπτωση ΟΙΚΟΜΕΤ-ΗΣΑΠ δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας στις εργολαβίες καθαρισμού και όχι μόνο. Το Υπουργείο Απασχόλησης δηλώνει ότι γνωρίζει την παραβατικότητα των εργολάβων, αλλά οι μηχανισμοί του (Επιθεωρήσεις Εργασίας) δεν μπορούν –ή δε θέλουν– να αποδείξουν τίποτα. Άλλωστε είναι γνωστό σε καθένα από μας που πέρασε κάποτε από την Επιθεώρηση Εργασίας ότι αυτή είναι ο καλύτερος σύμμαχος των αφεντικών.

Δυόμιση μήνες μετά την επίθεση στην Κωνσταντίνα οι καθαρίστριες εξακολουθούν να εργάζονται με τις ίδιες ταπεινωτικές συνθήκες. Αυτό δεν αποδεικνύει μόνο τις γερές πλάτες των αφεντικών τους, αλλά και τις ευθύνες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, που ανέκαθεν ήξερε αλλά ακόμα και σήμερα σιωπά. Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει τη δράση του κινήματος αλληλεγγύης, συκοφαντεί και ζητά πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης από την ΠΕΚΟΠ, ενώ είναι γνωστή η εμπλοκή της (μαζί με το *Εργατικό Κέντρο Πειραιά*) στη δημιουργία του εργοδοτικού σωματείου της ΟΙΚΟΜΕΤ, το οποίο αποκαλεί “υγιή συνδικαλισμό”. Η ΓΣΕΕ δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να υποστηρίζει τα συμφέροντα των στελεχών της. Είτε αυτοί είναι πρώην συνδικαλιστές από τους κόλπους της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ που μετατράπηκαν σε επιχειρηματίες (πχ Οικονομάκης) για το φαγοπότι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΚΕΚ, ΕΞΥΠΠ, εταιρείες συμβούλων κλπ) είτε είναι νυν συνδικαλιστές στις ΔΕΚΟ. Αυτοί δηλαδή που συμμετέχουν ισότιμα με τους διευθυντές στο μοίρασμα της πίτας των εργολαβιών. Στα πλαίσια της συναίνεσης για την κερδοφορία των ΔΕΚΟ και των “μαύρων” κερδών των μεγαλοστελεχών τους, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία συμπράττει στην ύπαρξη και την εκμετάλλευση χιλιάδων επισφαλών εργατών. Η ίδια η ΓΣΕΕ φτάνει στο σημείο να είναι εργοδότης ενοικιασμένων εργαζομένων για τον καθαρισμό των κτηρίων της, για τις αφισοκολλήσεις των απεργιών της και με την απασχόληση μέσω stage ανασφάλιστων και κακοπληρωμένων εργαζομένων για τις δουλειές του ποδαριού. Η ΓΣΕΕ δεν σιωπά, αλλά επιτίθεται ξανά στον κόσμο της εργασίας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι εκφράζει μόνο τα συμφέροντα των αφεντικών.

Κάτω από την πίεση του κινήματος αλληλεγγύης, την αρχική σιωπή που ακολούθησε τη δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα ήρθε να καλύψει από το Γενάρη η ακατάσχετη φλυαρία των κομμάτων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η υπουργός Απασχόλησης υποσχέθηκε σύνταξη και υποστήριξη στην Κωνσταντίνα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να επικηρυχτούν οι δράστες και παράλληλα με το ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκαν να της προτείνουν θέση στα ευρωψηφοδέλτια τους, μεγαλοδημοσιογράφοι (Παπακελάς, Τέλλογλου, Τσίμας) έκαναν δήθεν αποκαλυπτικά και δακρύβρεχτα ρεπορτάζ, το συγκρότημα του Αλαφούζου πήρε εργολαβία την υπόθεση, αποκρύπτοντας εσκεμμένα τις σημαντικότερες πτυχές της ιστορίας. Εκ του αποτελέσματος, **μόνο στόχο έχουν να σηκώσουν σκόνη:**

- Οι εργολαβίες καθαρισμού στο δημόσιο συνεχίζονται ασύδοτες, χωρίς να γίνεται η παραμικρή προσπάθεια ελέγχου των εργολάβων και των συνθηκών εργασίας στα συνεργεία τους. Όταν η ΠΕΚΟΠ για παράδειγμα παρεμβαίνει για να ελέγξει τις συμβάσεις σε νοσοκομεία (Ευαγγελισμός, ΨΝΑ), διευθυντές και συνδικαλιστές αρνούνται να συνεργαστούν και επικαλούνται προσωπικά δεδομένα σε δημόσια έγγραφα.
- Η ΠΕΚΟΠ στερείται ακόμα και το δικαίωμα να ενημερώσει για τις συνθήκες εργασίας των καθαριστριών. Σε πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία η παρέμβαση της ΠΕΚΟΠ επιχειρήθηκε να αποκλειστεί υπό τους ήχους του συνθήματος “*Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ ενωμένο δυνατό*”, ενώ προπηλακίστηκε η πρόεδρος του σωματείου! Το ΠΑΣΟΚ ενάντια στην ΠΕΚΟΠ;
- Δεν έχει γίνει η παραμικρή κίνηση για συνταξιοδότηση της Κωνσταντίνας και όλα τα έξοδα της νοσηλείας της και των αποκλειστικών νοσοκόμων τα πληρώνει η οικογένειά της από τις εισφορές του κινήματος αλληλεγγύης. Κάποια στιγμή προσφέρθηκε να συνεισφέρει η ΑΔΕΔΥ, αλλά ο πρόεδρός της συνάντησε την άρνηση των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ από κοινού.
- Πολλές καθαρίστριες παρακολουθούνται και όσες δεν υποκύπτουν στην καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων απειλούνται ότι θα έχουν την τύχη της Κωνσταντίνας...
- Οι παραλίγο δολοφόνοι, αυτοί που σημάδεψαν για πάντα την Κωνσταντίνα, κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι.

Τα ΜΜΕ, δίνοντας το λόγο στον Οικονομάκη, μάς λένε ότι δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του με την Κωνσταντίνα. Γιατί όμως οι ενδελχεείς τους έρευνες δε λένε τίποτα για τα 22 εξώδικα και τις 17 μηνύσεις που της έκανε η ΟΙΚΟΜΕΤ; Γιατί δε λένε για την αντισυγκέντρωση του εργοδοτικού σωματείου στις 24 Νοέμβρη 2008 έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης, όταν η ΠΕΚΟΠ οργάνωσε τριμερή συνάντηση για τις παρανομίες της ΟΙΚΟΜΕΤ και η Κωνσταντίνα κυνηγήθηκε και προπηλακίστηκε μέχρι την Ομόνοια;

Για όσους έχουν ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αστυνομίας, αυτή έκανε 7 ολόκληρες ημέρες να ασχοληθεί με την επίθεση και όταν το έκανε, στράφηκε στους συγγενείς και τους φίλους της Κωνσταντίνας. Ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει κληθεί να καταθέσει ούτε ένας εργολάβος που είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την ΠΕΚΟΠ. Ενοχοποιήθηκε –ευτυχώς προσωρινά μετά την κατάθεση τις ίδιες της Κωνσταντίνας– μετανάστης καθαριστής, που το μόνο έγκλημά του ήταν ότι τηλεφώνησε να μάθει για την τύχη της μετά την επίθεση.

Τα αστυνομικά ρεπορτάζ των εφημερίδων γεμίζουν κάθε τόσο από σενάρια για τους ενόχους –στην προσπάθεια της αστυνομίας να δείξει ότι κρατάει ανοικτό το ζήτημα– και αυτά τα σενάρια δεν ερευνώνται ποτέ. Το *Βήμα* για παράδειγμα μας πληροφορεί στις 25 Γενάρη ότι “*Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν η επίθεση να είναι έργο ομάδας γνωστών “νονών” του Πειραιά, οι οποίοι διατηρούν στενές σχέσεις με επιχειρηματία ο οποίος επίσης δραστηριοποιείται στον ίδιο χώρο*”, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού *Οικολογική ΑΕ, Ν. Πηρούνια*.

Και μέσα σ’ όλη αυτή την εικόνα καθολικού βούρκου και λεηλασίας της ζωής, υπάρχει μία ακόμη συνθήκη που όλοι (μπάτσοι, ΜΜΕ, κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστές) φροντίζουν να κρατήσουν στην αφάνεια: τις περιπτώσεις βιασμών γυναικών καθαριστριών από τους επόπτες των εταιρειών. Ακόμη περισσότερο, τον εξαναγκασμό με εκβιασμούς και απειλές εργαζόμενων γυναικών σε εκπόρνευση στα στελέχη των κρατικών οργανισμών που αναθέτουν με στημένους διαγωνισμούς τις εργολαβίες καθαρισμού. Και είναι ειδικά αυτή η παράμετρος που κάθε μηχανισμός παραπληροφόρησης και χειραγώγησης προσπάθησε λυσσαλέα να κρατήσει κρυφή. Λογαριάζουν όμως χωρίς το κίνημα αλληλεγγύης, που με ανυποχώρητη δράση από τα κάτω είναι αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος.

- > Η Κωνσταντίνα Κούνεβα πάλεψε και ανέτρεψε την εικόνα της μετανάστριας, της προορισμένης να δουλεύει με σκυμμένο το κεφάλι στις χειρότερες συνθήκες, υφιστάμενη διακρίσεις, απαξίωση, ρατσισμό, σεξουαλική εκμετάλλευση, φιλανθρωπία, υπό την απειλή της απέλασης, κάτω από τον εκβιασμό των ενσήμων και της πράσινης κάρτας.
- > Αγωνίστηκε για την αξιοπρέπεια τη δική της και των συναδελφισσών της σε ένα “γυναικείο” και υποτιμημένο γι’ αυτό το λόγο επάγγελμα, υποτίθεται ανάξιο να εμφανίζεται στο φως της ημέρας πλάι στους “κανονικούς” εργαζόμενους και έδωσε στην έννοια της αλληλεγγύης τις πραγματικές της διαστάσεις.
- > Ήρθε αντιμέτωπη με τους όρους που συνθέτουν αυτό που λέγεται μισθωτή σκλαβιά και με όλη τη σαπίλα μέσα και πέριξ του δημοσίου και παραλίγο να το πληρώσει με την ίδια της τη ζωή.
- > Η εκδικητική δολοφονική επίθεση εναντίον της στόχευε να εκφοβίσει τις συναδέλφισσές της και έγινε με τρόπο που τιμωρούνται γυναίκες που ξεφεύγουν από τους προκαθορισμένους ρόλους τους. Ως μετανάστρια ήταν το πιο ευάλωτο θύμα ανάμεσα στις συνδικαλιστριες της ΠΕΚΟΠ.

Όσοι επιθυμούν να θάψουν τους αγώνες της Κωνσταντίνας ξέρουν πλέον ότι η επίθεση εναντίον της μάς σημάδεψε όλους. Αν πράγματι θέλουν να βρουν τους ενόχους, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Η Κωνσταντίνα είναι μία από εμάς. Ο αγώνας της **ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ** είναι και **ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ**.

Με όπλο την αλληλεγγύη συνεχίζουμε, βγάζοντας την οργή μας στο δρόμο.

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΑΞΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

συνέλευση αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα

